

'Ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin'

financieel zelfportret - onbeschaamde geldvragen aan lezers

Waar doen ze het van? Jelle Medema (20) is sinds zijn 14de eigenaar van de Makkelijke Moestuin. Hij woont in Groningen

MARGOT C. POL

Huidig saldo?

'Als het bed dat ik net gekocht heb, is afgeschreven, heb ik nog 4.300 euro op de betaalrekening. Ik verdien al sinds mijn 14de. Toen kreeg ik van mijn moeder een boek over makkelijk tuinieren. 'Is dat niks voor jou?', vroeg ze, want zaadjes in de grond stoppen en het leven eruit zien komen vond ik leuk, maar ik was te lui om een echte moestuin te onderhouden.

'Die makkelijke methode, van een moestuin in losse vierkante bakken, werkte zo goed dat ik er een website over maakte. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. Al snel verdiende ik 75 euro per maand uit advertentie-inkomsten. Twee jaar later schreef mijn moeder zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat ik zelf nog te jong was, en sindsdien is de Makkelijke Moestuin officieel een bedrijf. We verkopen zelf ontworpen bakken, zaden en een speciale aardemix voor erin. 'Veel succes met water geven', grappen vrienden wel eens, maar het is niet normaal hoeveel werk er bij komt kijken: orders verwerken, administratie, telefoontjes, de website, de boeken die ik erover schrijf; het is meer dan een fulltime baan. Mijn moeder helpt nog steeds mee. Tussendoor heb ik een opleiding multimediasdesign gevolgd.'

Heb je schulden?

'Nee.'

Grootste financiële angst?

'Een miskoop doen vind ik verschrikkelijk. Het gevoel dat je iets moet goedpraten, naar jezelf of je omgeving. Dan geef ik liever geld uit aan ervaringen. Of ze nou goed of slecht zijn, ervaringen zijn nooit weg. Zelfs als mijn bedrijf failliet zou gaan, dan heb ik zo veel geleerd dat dat het allemaal waard zou zijn.'

Waar bezuinig je op?

'Ik koop nooit goedkope schoenen of kleding. Wat ik nu aan heb? Schoenen van Van Bommel.'

En waarop absoluut niet?

'Ervaringen zoals op reis gaan en zomaar nieuwe dingen leren als gitaarspelen of salsadansen. Het is leuk om van zo veel mogelijk een klein beetje af te weten. Toen ik op reis een cursus duiken had gevolgd, was ik bij thuiskomst ook beter in vormgeving. Door nieuwe dingen te doen, leer je om beter te leren.'

Gat in je hand?

'Totaal niet. Onder de 4.000 euro komen, voelt voor mij als rood staan.'

Duurste dat je ooit hebt gekocht?

'Mijn nieuwe bed.'

Hoe ging dat vroeger?

'Toen ik 10 was, speelde ik samen met mijn broer RuneScape, een onlinespel waarbij je moet handelen met andere spelers. Als je het goed doet, kun je steeds rijker worden, maar ik ben ook een paar keer afgezet door andere spelers. Zo heb ik al jong geleerd om met geld om te gaan, ik geloof echt dat ik dankzij dat spel zo zakelijk ben geworden.'

Euroshopper of A-merken?

'A-merken, en ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin.'

Geef je aan goede doelen?

'Soms, maar we doen zelf ook veel pro bono. Lesgeven aan schoolkinderen bijvoorbeeld en we hebben plannen voor een moestuinproject in de townships van Zuid-Afrika.'

Je wint een ton: wat doe je?

'In het bedrijf stoppen om de goededoelenprojecten mee te financieren.'

En met een miljoen?

'Mijn vader heeft al zijn hele leven een Citroën DS willen hebben, die zou ik voor hem kopen.'

Alles is op: wat nu?

'Mijn broer van 22 en ik hebben een ongelofelijk goede band. Toen we jong waren, hebben we een pact gesloten om elkaar altijd financieel te steunen, dus ik zou dan naar hem toe gaan. Hoewel hij op dit moment wel een studieschuld heeft.'

Hoeveel maanden overleef je zonder inkomen?

'Zeker een half jaar.'

Financieel motto?

'Met elke euro die je uitgeeft, maak je de wereld iets beter of slechter.'

Ook geïnterviewd worden over geldzaken. Mail ons een korte toelichting: mijngeld@volkskrant.nl

inkomsten per maand

€ 1.700. 'Vorig jaar hadden we een omzet van € 275.000, maar ik laat het liever in het bedrijf zitten.'

grootste kostenposten

'€ 850 euro huur, € 80 zorgverzekering, € 30 oefenruimte.'

laatste aanschaf

'Heel aso eigenlijk: een Pullman boxspringbed van € 3.500. Ik heb van mijn opa geleerd dat je nooit moet bezuinigen op schoenen en bedden. Ik sliep nog in zijn oude bed.' 'ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin'

spaart

'Nergens voor, maar ik leef zuinig. Daardoor hoef ik mezelf ook geen vakantiegeld uit te keren, want sinds mijn

14de probeer ik zo weinig mogelijk uit te geven.'

financieel zelfportret - onbeschaamde geldvragen aan lezers

Waar doen ze het van? Jelle Medema (20) is sinds zijn 14de eigenaar van de Makkelijke Moestuin. Hij woont in Groningen

MARGOT C. POL

Huidig saldo?

'Als het bed dat ik net gekocht heb, is afgeschreven, heb ik nog 4.300 euro op de betaalrekening. Ik verdien al sinds mijn 14de. Toen kreeg ik van mijn moeder een boek over makkelijk tuinieren. 'Is dat niks voor jou?', vroeg ze, want zaadjes in de grond stoppen en het leven eruit zien komen vond ik leuk, maar ik was te lui om een echte moestuin te onderhouden.

'Die makkelijke methode, van een moestuin in losse vierkante bakken, werkte zo goed dat ik er een website over maakte. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. Al snel verdiende ik 75 euro per maand uit advertentie-inkomsten. Twee jaar later schreef mijn moeder zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat ik zelf nog te jong was, en sindsdien is de Makkelijke Moestuin officieel een bedrijf. We verkopen zelf ontworpen bakken, zaden en een speciale aardemix voor erin. 'Veel succes met water geven', grappen vrienden wel eens, maar het is niet normaal hoeveel werk er bij komt kijken: orders verwerken, administratie, telefoontjes, de website, de boeken die ik erover schrijf; het is meer dan een fulltime baan. Mijn moeder helpt nog steeds mee. Tussendoor heb ik een opleiding multimediadesign gevolgd.'

Heb je schulden?

'Nee.'

Grootste financiële angst?

'Een miskoop doen vind ik verschrikkelijk. Het gevoel dat je iets moet goedpraten, naar jezelf of je omgeving. Dan geef ik liever geld uit aan ervaringen. Of ze nou goed of slecht zijn, ervaringen zijn nooit weg. Zelfs als mijn bedrijf failliet zou gaan, dan heb ik zo veel geleerd dat dat het allemaal waard zou zijn.'

Waar bezuinig je op?

'Ik koop nooit goedkope schoenen of kleding. Wat ik nu aan heb? Schoenen van Van Bommel.'

En waarop absoluut niet?

'Ervaringen zoals op reis gaan en zomaar nieuwe dingen leren als gitaarspelen of salsadansen. Het is leuk om van zo veel mogelijk een klein beetje af te weten. Toen ik op reis een cursus duiken had gevolgd, was ik bij thuiskomst ook beter in vormgeving. Door nieuwe dingen te doen, leer je om beter te leren.'

Gat in je hand?

'Totaal niet. Onder de 4.000 euro komen, voelt voor mij als rood staan.'

Duurste dat je ooit hebt gekocht?

'Mijn nieuwe bed.'

Hoe ging dat vroeger?

'Toen ik 10 was, speelde ik samen met mijn broer RuneScape, een onlinespel waarbij je moet handelen met andere spelers. Als je het goed doet, kun je steeds rijker worden, maar ik ben ook een paar keer afgezet door

andere spelers. Zo heb ik al jong geleerd om met geld om te gaan, ik geloof echt dat ik dankzij dat spel zo zakelijk ben geworden.'

Euroshopper of A-merken?

'A-merken, en ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin.'

Geef je aan goede doelen?

'Soms, maar we doen zelf ook veel pro bono. Lesgeven aan schoolkinderen bijvoorbeeld en we hebben plannen voor een moestuinproject in de townships van Zuid-Afrika.'

Je wint een ton: wat doe je?

'In het bedrijf stoppen om de goededoelenprojecten mee te financieren.'

En met een miljoen?

'Mijn vader heeft al zijn hele leven een Citroën DS willen hebben, die zou ik voor hem kopen.'

Alles is op: wat nu?

'Mijn broer van 22 en ik hebben een ongelofelijk goede band. Toen we jong waren, hebben we een pact gesloten om elkaar altijd financieel te steunen, dus ik zou dan naar hem toe gaan. Hoewel hij op dit moment wel een studieschuld heeft.'

Hoeveel maanden overleef je zonder inkomen?

'Zeker een half jaar.'

Financieel motto?

'Met elke euro die je uitgeeft, maak je de wereld iets beter of slechter.'

Ook geïnterviewd worden over geldzaken. Mail ons een korte toelichting: mijngeld@volkskrant.nl

inkomsten per maand

€ 1.700. 'Vorig jaar hadden we een omzet van € 275.000, maar ik laat het liever in het bedrijf zitten.'

grootste kostenposten

'€ 850 euro huur, € 80 zorgverzekering, € 30 oefenruimte.'

laatste aanschaf

'Heel aso eigenlijk: een Pullman boxspringbed van € 3.500. Ik heb van mijn opa geleerd dat je nooit moet bezuinigen op schoenen en bedden. Ik sliep nog in zijn oude bed.' 'ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin'

spaat

'Nergens voor, maar ik leef zuinig. Daardoor hoef ik mezelf ook geen vakantiegeld uit te keren, want sinds mijn 14de probeer ik zo weinig mogelijk uit te geven.'

financieel zelfportret - onbeschaamde geldvragen aan lezers

Waar doen ze het van? Jelle Medema (20) is sinds zijn 14de eigenaar van de Makkelijke Moestuin. Hij woont in

Groningen

MARGOT C. POL

Huidig saldo?

'Als het bed dat ik net gekocht heb, is afgeschreven, heb ik nog 4.300 euro op de betaalrekening. Ik verdien al sinds mijn 14de. Toen kreeg ik van mijn moeder een boek over makkelijk tuinieren. 'Is dat niks voor jou?', vroeg ze, want zaadjes in de grond stoppen en het leven eruit zien komen vond ik leuk, maar ik was te lui om een echte moestuin te onderhouden.

'Die makkelijke methode, van een moestuin in losse vierkante bakken, werkte zo goed dat ik er een website over maakte. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. Al snel verdiende ik 75 euro per maand uit advertentie-inkomsten. Twee jaar later schreef mijn moeder zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat ik zelf nog te jong was, en sindsdien is de Makkelijke Moestuin officieel een bedrijf. We verkopen zelf ontworpen bakken, zaden en een speciale aardemix voor erin. 'Veel succes met water geven', grappen vrienden wel eens, maar het is niet normaal hoeveel werk er bij komt kijken: orders verwerken, administratie, telefoontjes, de website, de boeken die ik erover schrijf; het is meer dan een fulltime baan. Mijn moeder helpt nog steeds mee. Tussendoor heb ik een opleiding multimediadesign gevolgd.'

Heb je schulden?

'Nee.'

Grootste financiële angst?

'Een miskoop doen vind ik verschrikkelijk. Het gevoel dat je iets moet goedpraten, naar jezelf of je omgeving. Dan geef ik liever geld uit aan ervaringen. Of ze nou goed of slecht zijn, ervaringen zijn nooit weg. Zelfs als mijn bedrijf failliet zou gaan, dan heb ik zo veel geleerd dat dat het allemaal waard zou zijn.'

Waar bezuinig je op?

'Ik koop nooit goedkope schoenen of kleding. Wat ik nu aan heb? Schoenen van Van Bommel.'

En waarop absoluut niet?

'Ervaringen zoals op reis gaan en zomaar nieuwe dingen leren als gitaarspelen of salsadansen. Het is leuk om van zo veel mogelijk een klein beetje af te weten. Toen ik op reis een cursus duiken had gevolgd, was ik bij thuiskomst ook beter in vormgeving. Door nieuwe dingen te doen, leer je om beter te leren.'

Gat in je hand?

'Totaal niet. Onder de 4.000 euro komen, voelt voor mij als rood staan.'

Duurste dat je ooit hebt gekocht?

'Mijn nieuwe bed.'

Hoe ging dat vroeger?

'Toen ik 10 was, speelde ik samen met mijn broer RuneScape, een onlinespel waarbij je moet handelen met andere spelers. Als je het goed doet, kun je steeds rijker worden, maar ik ben ook een paar keer afgezet door andere spelers. Zo heb ik al jong geleerd om met geld om te gaan, ik geloof echt dat ik dankzij dat spel zo zakelijk ben geworden.'

Euroshopper of A-merken?

'A-merken, en ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin.'

Geef je aan goede doelen?

'Soms, maar we doen zelf ook veel pro bono. Lesgeven aan schoolkinderen bijvoorbeeld en we hebben plannen voor een moestuinproject in de townships van Zuid-Afrika.'

Je wint een ton: wat doe je?

'In het bedrijf stoppen om de goededoelenprojecten mee te financieren.'

En met een miljoen?

'Mijn vader heeft al zijn hele leven een Citroën DS willen hebben, die zou ik voor hem kopen.'

Alles is op: wat nu?

'Mijn broer van 22 en ik hebben een ongelofelijk goede band. Toen we jong waren, hebben we een pact gesloten om elkaar altijd financieel te steunen, dus ik zou dan naar hem toe gaan. Hoewel hij op dit moment wel een studieschuld heeft.'

Hoeveel maanden overleef je zonder inkomen?

'Zeker een half jaar.'

Financieel motto?

'Met elke euro die je uitgeeft, maak je de wereld iets beter of slechter.'

Ook geïnterviewd worden over geldzaken. Mail ons een korte toelichting: mijngeld@volkskrant.nl

inkomsten per maand

€ 1.700. 'Vorig jaar hadden we een omzet van € 275.000, maar ik laat het liever in het bedrijf zitten.'

grootste kostenposten

'€ 850 euro huur, € 80 zorgverzekering, € 30 oefenruimte.'

laatste aanschaf

'Heel aso eigenlijk: een Pullman boxspringbed van € 3.500. Ik heb van mijn opa geleerd dat je nooit moet bezuinigen op schoenen en bedden. Ik sliep nog in zijn oude bed.' 'ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin'

spaart

'Nergens voor, maar ik leef zuinig. Daardoor hoef ik mezelf ook geen vakantiegeld uit te keren, want sinds mijn 14de probeer ik zo weinig mogelijk uit te geven.'

financieel zelfportret - onbeschaamde geldvragen aan lezers

Waar doen ze het van? Jelle Medema (20) is sinds zijn 14de eigenaar van de Makkelijke Moestuin. Hij woont in Groningen

MARGOT C. POL

Huidig saldo?

'Als het bed dat ik net gekocht heb, is afgeschreven, heb ik nog 4.300 euro op de betaalrekening. Ik verdien al sinds mijn 14de. Toen kreeg ik van mijn moeder een boek over makkelijk tuinieren. 'Is dat niks voor jou?', vroeg ze, want zaadjes in de grond stoppen en het leven eruit zien komen vond ik leuk, maar ik was te lui om een echte moestuin te onderhouden.'

'Die makkelijke methode, van een moestuin in losse vierkante bakken, werkte zo goed dat ik er een website over maakte. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. Al snel verdiende ik 75 euro per maand uit advertentie-inkomsten. Twee jaar later schreef mijn moeder zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat ik zelf nog te jong was, en sindsdien is de Makkelijke Moestuin officieel een bedrijf. We verkopen zelf ontworpen bakken, zaden en een speciale aardemix voor erin. 'Veel succes met water geven', grappen vrienden wel eens, maar het is niet normaal hoeveel werk er bij komt kijken: orders verwerken, administratie, telefoontjes, de website, de boeken die ik erover schrijf; het is meer dan een fulltime baan. Mijn moeder helpt nog steeds mee. Tussendoor heb ik een opleiding multimediadesign gevolgd.'

Heb je schulden?

'Nee.'

Grootste financiële angst?

'Een miskoop doen vind ik verschrikkelijk. Het gevoel dat je iets moet goedpraten, naar jezelf of je omgeving. Dan geef ik liever geld uit aan ervaringen. Of ze nou goed of slecht zijn, ervaringen zijn nooit weg. Zelfs als mijn bedrijf failliet zou gaan, dan heb ik zo veel geleerd dat dat het allemaal waard zou zijn.'

Waar bezuinig je op?

'Ik koop nooit goedkope schoenen of kleding. Wat ik nu aan heb? Schoenen van Van Bommel.'

En waarop absoluut niet?

'Ervaringen zoals op reis gaan en zomaar nieuwe dingen leren als gitaarspelen of salsadansen. Het is leuk om van zo veel mogelijk een klein beetje af te weten. Toen ik op reis een cursus duiken had gevolgd, was ik bij thuiskomst ook beter in vormgeving. Door nieuwe dingen te doen, leer je om beter te leren.'

Gat in je hand?

'Totaal niet. Onder de 4.000 euro komen, voelt voor mij als rood staan.'

Duurste dat je ooit hebt gekocht?

'Mijn nieuwe bed.'

Hoe ging dat vroeger?

'Toen ik 10 was, speelde ik samen met mijn broer RuneScape, een onlinespel waarbij je moet handelen met andere spelers. Als je het goed doet, kun je steeds rijker worden, maar ik ben ook een paar keer afgezet door andere spelers. Zo heb ik al jong geleerd om met geld om te gaan, ik geloof echt dat ik dankzij dat spel zo zakelijk ben geworden.'

Euroshopper of A-merken?

'A-merken, en ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin.'

Geef je aan goede doelen?

'Soms, maar we doen zelf ook veel pro bono. Lesgeven aan schoolkinderen bijvoorbeeld en we hebben plannen

voor een moestuinproject in de townships van Zuid-Afrika.'

Je wint een ton: wat doe je?

'In het bedrijf stoppen om de goededoelenprojecten mee te financieren.'

En met een miljoen?

'Mijn vader heeft al zijn hele leven een Citroën DS willen hebben, die zou ik voor hem kopen.'

Alles is op: wat nu?

'Mijn broer van 22 en ik hebben een ongelofelijk goede band. Toen we jong waren, hebben we een pact gesloten om elkaar altijd financieel te steunen, dus ik zou dan naar hem toe gaan. Hoewel hij op dit moment wel een studieschuld heeft.'

Hoeveel maanden overleef je zonder inkomen?

'Zeker een half jaar.'

Financieel motto?

'Met elke euro die je uitgeeft, maak je de wereld iets beter of slechter.'

Ook geïnterviewd worden over geldzaken. Mail ons een korte toelichting: mijngeld@volkskrant.nl

inkomsten per maand

€ 1.700. 'Vorig jaar hadden we een omzet van € 275.000, maar ik laat het liever in het bedrijf zitten.'

grootste kostenposten

'€ 850 euro huur, € 80 zorgverzekering, € 30 oefenruimte.'

laatste aanschaf

'Heel aso eigenlijk: een Pullman boxspringbed van € 3.500. Ik heb van mijn opa geleerd dat je nooit moet bezuinigen op schoenen en bedden. Ik sliep nog in zijn oude bed.' 'ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin'

spaart

'Nergens voor, maar ik leef zuinig. Daardoor hoef ik mezelf ook geen vakantiegeld uit te keren, want sinds mijn 14de probeer ik zo weinig mogelijk uit te geven.'

financieel zelfportret - onbeschaamde geldvragen aan lezers

Waar doen ze het van? Jelle Medema (20) is sinds zijn 14de eigenaar van de Makkelijke Moestuin. Hij woont in Groningen

MARGOT C. POL

Huidig saldo?

'Als het bed dat ik net gekocht heb, is afgeschreven, heb ik nog 4.300 euro op de betaalrekening. Ik verdien al sinds mijn 14de. Toen kreeg ik van mijn moeder een boek over makkelijk tuinieren. 'Is dat niks voor jou?', vroeg ze, want zaadjes in de grond stoppen en het leven eruit zien komen vond ik leuk, maar ik was te lui om een echte moestuin te onderhouden.'

'Die makkelijke methode, van een moestuin in losse vierkante bakken, werkte zo goed dat ik er een website over maakte. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. Al snel verdiende ik 75 euro per maand uit advertentie-inkomsten. Twee jaar later schreef mijn moeder zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat ik zelf nog te jong was, en sindsdien is de Makkelijke Moestuin officieel een bedrijf. We verkopen zelf ontworpen bakken, zaden en een speciale aardemix voor erin. 'Veel succes met water geven', grappen vrienden wel eens, maar het is niet normaal hoeveel werk er bij komt kijken: orders verwerken, administratie, telefoontjes, de website, de boeken die ik erover schrijf; het is meer dan een fulltime baan. Mijn moeder helpt nog steeds mee. Tussendoor heb ik een opleiding multimediadesign gevolgd.'

Heb je schulden?

'Nee.'

Grootste financiële angst?

'Een miskoop doen vind ik verschrikkelijk. Het gevoel dat je iets moet goedpraten, naar jezelf of je omgeving. Dan geef ik liever geld uit aan ervaringen. Of ze nou goed of slecht zijn, ervaringen zijn nooit weg. Zelfs als mijn bedrijf failliet zou gaan, dan heb ik zo veel geleerd dat dat het allemaal waard zou zijn.'

Waar bezuinig je op?

'Ik koop nooit goedkope schoenen of kleding. Wat ik nu aan heb? Schoenen van Van Bommel.'

En waarop absoluut niet?

'Ervaringen zoals op reis gaan en zomaar nieuwe dingen leren als gitaarspelen of salsadansen. Het is leuk om van zo veel mogelijk een klein beetje af te weten. Toen ik op reis een cursus duiken had gevolgd, was ik bij thuiskomst ook beter in vormgeving. Door nieuwe dingen te doen, leer je om beter te leren.'

Gat in je hand?

'Totaal niet. Onder de 4.000 euro komen, voelt voor mij als rood staan.'

Duurste dat je ooit hebt gekocht?

'Mijn nieuwe bed.'

Hoe ging dat vroeger?

'Toen ik 10 was, speelde ik samen met mijn broer RuneScape, een onlinespel waarbij je moet handelen met andere spelers. Als je het goed doet, kun je steeds rijker worden, maar ik ben ook een paar keer afgezet door andere spelers. Zo heb ik al jong geleerd om met geld om te gaan, ik geloof echt dat ik dankzij dat spel zo zakelijk ben geworden.'

Euroshopper of A-merken?

'A-merken, en ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin.'

Geef je aan goede doelen?

'Soms, maar we doen zelf ook veel pro bono. Lesgeven aan schoolkinderen bijvoorbeeld en we hebben plannen voor een moestuinproject in de townships van Zuid-Afrika.'

Je wint een ton: wat doe je?

'In het bedrijf stoppen om de goededoelenprojecten mee te financieren.'

En met een miljoen?

'Mijn vader heeft al zijn hele leven een Citroën DS willen hebben, die zou ik voor hem kopen.'

Alles is op: wat nu?

'Mijn broer van 22 en ik hebben een ongelofelijk goede band. Toen we jong waren, hebben we een pact gesloten om elkaar altijd financieel te steunen, dus ik zou dan naar hem toe gaan. Hoewel hij op dit moment wel een studieschuld heeft.'

Hoeveel maanden overleef je zonder inkomen?

'Zeker een half jaar.'

Financieel motto?

'Met elke euro die je uitgeeft, maak je de wereld iets beter of slechter.'

Ook geïnterviewd worden over geldzaken. Mail ons een korte toelichting: mijngeld@volkskrant.nl

inkomsten per maand

€ 1.700. 'Vorig jaar hadden we een omzet van € 275.000, maar ik laat het liever in het bedrijf zitten.'

grootste kostenposten

'€ 850 euro huur, € 80 zorgverzekering, € 30 oefenruimte.'

laatste aanschaf

'Heel aso eigenlijk: een Pullman boxspringbed van € 3.500. Ik heb van mijn opa geleerd dat je nooit moet bezuinigen op schoenen en bedden. Ik sliep nog in zijn oude bed.' 'ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin'

sparta

'Nergens voor, maar ik leef zuinig. Daardoor hoef ik mezelf ook geen vakantiegeld uit te keren, want sinds mijn 14de probeer ik zo weinig mogelijk uit te geven.'

financieel zelfportret - onbeschaamde geldvragen aan lezers

Waar doen ze het van? Jelle Medema (20) is sinds zijn 14de eigenaar van de Makkelijke Moestuin. Hij woont in Groningen

MARGOT C. POL

Huidig saldo?

'Als het bed dat ik net gekocht heb, is afgeschreven, heb ik nog 4.300 euro op de betaalrekening. Ik verdien al sinds mijn 14de. Toen kreeg ik van mijn moeder een boek over makkelijk tuinieren. 'Is dat niks voor jou?', vroeg ze, want zaadjes in de grond stoppen en het leven eruit zien komen vond ik leuk, maar ik was te lui om een echte moestuin te onderhouden.'

'Die makkelijke methode, van een moestuin in losse vierkante bakken, werkte zo goed dat ik er een website over maakte. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. Al snel verdiende ik 75 euro per maand uit advertentie-inkomsten. Twee jaar later schreef mijn moeder zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat ik zelf nog te jong was, en sindsdien is de Makkelijke Moestuin officieel een bedrijf. We verkopen zelf ontworpen bakken, zaden en een speciale aardemix voor erin. 'Veel succes met water geven', grappen vrienden wel eens, maar het is niet

normaal hoeveel werk er bij komt kijken: orders verwerken, administratie, telefoontjes, de website, de boeken die ik erover schrijf; het is meer dan een fulltime baan. Mijn moeder helpt nog steeds mee. Tussendoor heb ik een opleiding multimediadesign gevolgd.'

'Die makkelijke methode, van een moestuin in losse vierkante bakken, werkte zo goed dat ik er een website over maakte. Daar kwamen heel veel bezoekers op af. Al snel verdiende ik 75 euro per maand uit advertentie-inkomsten. Twee jaar later schreef mijn moeder zich in bij de Kamer van Koophandel, omdat ik zelf nog te jong was, en sindsdien is de Makkelijke Moestuin officieel een bedrijf. We verkopen zelf ontworpen bakken, zaden en een speciale aardemix voor erin. 'Veel succes met water geven', grappen vrienden wel eens, maar het is niet normaal hoeveel werk er bij komt kijken: orders verwerken, administratie, telefoontjes, de website, de boeken die ik erover schrijf; het is meer dan een fulltime baan. Mijn moeder helpt nog steeds mee. Tussendoor heb ik een opleiding multimediadesign gevolgd.'

Heb je schulden?

'Nee.'

Grootste financiële angst?

'Een miskoop doen vind ik verschrikkelijk. Het gevoel dat je iets moet goedpraten, naar jezelf of je omgeving. Dan geef ik liever geld uit aan ervaringen. Of ze nou goed of slecht zijn, ervaringen zijn nooit weg. Zelfs als mijn bedrijf failliet zou gaan, dan heb ik zo veel geleerd dat dat het allemaal waard zou zijn.'

Waar bezuinig je op?

'Ik koop nooit goedkope schoenen of kleding. Wat ik nu aan heb? Schoenen van Van Bommel.'

En waarop absoluut niet?

'Ervaringen zoals op reis gaan en zomaar nieuwe dingen leren als gitaarspelen of salsadansen. Het is leuk om van zo veel mogelijk een klein beetje af te weten. Toen ik op reis een cursus duiken had gevolgd, was ik bij thuiskomst ook beter in vormgeving. Door nieuwe dingen te doen, leer je om beter te leren.'

Gat in je hand?

'Totaal niet. Onder de 4.000 euro komen, voelt voor mij als rood staan.'

Duurste dat je ooit hebt gekocht?

'Mijn nieuwe bed.'

Hoe ging dat vroeger?

'Toen ik 10 was, speelde ik samen met mijn broer RuneScape, een onlinespel waarbij je moet handelen met andere spelers. Als je het goed doet, kun je steeds rijker worden, maar ik ben ook een paar keer afgezet door andere spelers. Zo heb ik al jong geleerd om met geld om te gaan, ik geloof echt dat ik dankzij dat spel zo zakelijk ben geworden.'

Euroshopper of A-merken?

'A-merken, en ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin.'

Geef je aan goede doelen?

'Soms, maar we doen zelf ook veel pro bono. Lesgeven aan schoolkinderen bijvoorbeeld en we hebben plannen voor een moestuinproject in de townships van Zuid-Afrika.'

Je wint een ton: wat doe je?

'In het bedrijf stoppen om de goededoelenprojecten mee te financieren.'

En met een miljoen?

'Mijn vader heeft al zijn hele leven een Citroën DS willen hebben, die zou ik voor hem kopen.'

Alles is op: wat nu?

'Mijn broer van 22 en ik hebben een ongelooflijk goede band. Toen we jong waren, hebben we een pact gesloten om elkaar altijd financieel te steunen, dus ik zou dan naar hem toe gaan. Hoewel hij op dit moment wel een studieschuld heeft.'

Hoeveel maanden overleef je zonder inkomen?

'Zeker een half jaar.'

Financieel motto?

'Met elke euro die je uitgeeft, maak je de wereld iets beter of slechter.'

Ook geïnterviewd worden over geldzaken. Mail ons een korte toelichting: mijngeld@volkskrant.nl

inkomsten per maand

€ 1.700. 'Vorig jaar hadden we een omzet van € 275.000, maar ik laat het liever in het bedrijf zitten.'

grootste kostenposten

'€ 850 euro huur, € 80 zorgverzekering, € 30 oefenruimte.'

laatste aanschaf

'Heel aso eigenlijk: een Pullman boxspringbed van € 3.500. Ik heb van mijn opa geleerd dat je nooit moet bezuinigen op schoenen en bedden. Ik sliep nog in zijn oude bed.' 'ik eet veel uit de bedrijfsmoestuin'

spaart

'Nergens voor, maar ik leef zuinig. Daardoor hoef ik mezelf ook geen vakantiegeld uit te keren, want sinds mijn 14de probeer ik zo weinig mogelijk uit te geven.'

Dit stuk las je voor € 0,25 via Blendle. Viel het tegen? [Vraag je geld terug](#).